



BES'İN SESİ

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAYIN ORGANI

1 MAYIS 2021



UMUT; BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMAMIZDA UMUT, BİZDE...

2020 yılında 1 Mayıs'a kısmi kutlamalar ile izin veren siyasi iktidar, 2021 yılında lebalep dolan salonlarda kongre yaparken salgın bahanesi ile Mayıs gelmeden Nisan ayında Valilikler aracılığıyla 1 Mayıs bayramı dahil tüm etkinlikleri yasakladığını açıklıyor.

Hem Covid-19 salgını, hem işsizlik, enflasyon ve yoksulluk olmak üzere büyük çaptaki ekonomik kriz 2021 yılında da üzerimize kâbus gibi çökmeye devam ediyor.

Siyasi iktidar, giderek ağırlaşan ekonomik kriz ve salgın tablosunun ciddiyetini yeterince kavrayabilmiş değil.

Gerçeklikten uzak sayısal verilere vatandaş artık güven duymazken açıklanan resmi veriler bile geniş tabanlı işsizliği 10 milyonlarla açıklıyor. Pandeminin pik yaptığı günlerde kısa çalışma ödeneğine son verilirken önümüzdeki aylarda on binlerce işçi, emekçinin daha işsiz kalması anlamına geliyor. Bu arada patronlar fırsatçılık içinde Kod 29'u gerekçe göstererek işçileri tazminatsız işten atıyor. Hali hazırda yüksek enflasyonun altında ezilen işçiler, emekçiler, küçük esnaf, küçük üretici işsiz gelirsiz kalarak iyice yoksulluğa açlığa mahkûm ediliyor. Her gün yoksulluk, işsizlik kaynaklı intiharlara uyanır olduk. Eşitsizliği işgücü piyasasında da yaşayan ve kendisine ancak eğreti olarak yer bulabilen kadınlar pandemi ile birlikte erkeklere oranla daha çok işsizliğe mahkûm olurken kadın yoksulluğu daha da derinleşiyor. Kadının görünmez kılınan, değersizleştirilen ev ve bakım emeği çok daha katlanılmaz hale gelmiş durum-



da. Kadına yönelik erkek şiddeti, cinsiyetçi politikaların yanında yoksulluğun da artmasıyla kadın katliamı boyutlarına varırken İstanbul Sözleşmesi feshedilerek katillerin elleri rahatlatılıyor, yolu temizleniyor. Bütün bunlar yaşanırken siyasi iktidarın şu ana kadar sunduğu mali destekler inleyen toplumun derdine derman olmuyor.

Kapitalizmin emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin, kadınların, karşısında bir sistem olduğu gerçeği pandemi ile birlikte bir kez daha ortaya çıkıyor. Kapitalizmin ataerkiyle işbirliğini artırmasıyla kadınların emeği ve bedeni üzerindeki tahakküm her geçen gün derinleşiyor.

Pandemi döneminde yoksulluk artarken, gelir dağılımındaki uçurum derinleşiyor. Salgından önce işçiler, milli gelirden %35 pay alırken, salgın sonrasında aldıkları pay %26'lara düşmüştür. Sermaye sınıfı ise salgın öncesinde %56 pay alırken, salgın döneminde bu pay %64'lere çıkmıştır. Böylece işçiler, emekçiler salgınla birlikte daha çok yoksullaşırken, patronlar da daha çok zenginleşmektedir.

Pandemi döneminde kendisini ve ailesini geçindirebilmek için, maske ve hijyenden yoksun, sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı fabrikalarda, işyerlerinde çalışmak zorunda kalan, emekçiler her gün işine kalabalık toplu taşıma araçlarıyla gidip gelmek zorunda kalıyor. Emekçilerin her gün maruz kaldığı bu tablo her geçen gün ağırlaşiyor. Her gün yüzlerce yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirirken salgını baştan beri yanlış politikalarla yöneten Siyasi İktidar, Türk Tabipleri Birli-

ği'nin ve Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Emekçileri Sendikası'nın (SES) hiçbir tavsiye öneri veya uyarısını dikkate almıyor.

Pandemi döneminde devletin şu ana kadar sunmuş olduğu 60 milyar liraya yakın bir doğrudan kısmi gelir desteğinin yüzde doksanını yine İşsizlik Fonundan karşılarken halkın hazinesinden çıkmış 128 milyar doların akıbetini halkına açıklayamıyor.

Diğer taraftan devlet büyük oranda işçinin parası olan işsizlik fonunu salgın zamanında bile, işçi için bir aylığına dahi olsa kullanmıyor. Ama 5'li çeteden sağlanacak vergi gelirleriyle halka tam kapanma desteği vermek yerine 5'li çetenin devlete olan vergi borçlarını silebiliyor. Bunun yanında kısmi kapanmalar, hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasakları gibi salgın üzerinde tam anlamıyla etkili olmayan uygulamaları hayata geçiriyor. Siyasi iktidarın bu tercihleri hem ideolojisiyle, hem de hayata bakış açısı ile birebir örtüşürken toplumun gerçek ihtiyacı olan etkin hızlı adil bir aşılama ve gelir destekli tam kapanma için en ufak bir adım atmıyor.

Siyasi iktidar pandemi sürecinde eğitimde sınıfta kalmıştır. Tercihini eğitim ve bilim emekçilerinden yana değil, sermayeden yana kullanmıştır. Yüz yüze eğitimdeki eşitsizlikler uzaktan eğitim döneminde daha da derinleşmiştir. İnternet, tablet, bilgisayar, hatta televizyon gibi cihazlara sahip olmayan öğrenciler uzaktan eğitimden yararlanamamıştır. Bu da öğrenciler açısından büyük bir eşitsizlik yaratmıştır. Öğrenciler EBA TV'den verilen dersleri takip etmekte sorun yaşamıştır. Anadili Türkçe olmayan öğrenciler, göçmen ve mülteci ailelerin çocukları, uzaktan eğitimden eşit ya-

*Yürü üstüne üstüne
Tükür yüzüne celladın
Fırsatçının fesatçının hayının
Dayan kitap ile
Dayan iş ile
Tırnak ile dış ile
Umut ile sevdâ ile düş ile
Dayan rüsva etme beni*
Ahmet ARİF

rarlanamamıştır. Uzaktan eğitimin ilk gününde yaşanan gerici, şiddet içerikli görüntüler siyasi iktidarın kendi ideolojik gayelerini eğitime hakim kılma arzusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Toplumsal barış ve adaletin en çok ihtiyaç haline geldiği bu zor günlerde, Türkiye'nin en can yakıcı sorunu olan Kürt sorununu demokratik barışçıl bir zeminde çözme iradesini göstermek yerine, yanına MHP'yi de alarak bir yandan demokratik zemin-

de siyaset yapan parti eş genel başkanlarını belediye eş başkanlarını, milletvekillerini cezaevlerinde rehin tutan siyasi iktidar, diğer yandan kendisi gibi düşünmeyen siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, emek ve meslek örgütlerini baskılamaya çalışarak kapatma tehdidi ile susturmaya çalışıyor.

Ülkede tek adam rejimini ve anayasasızlık sürecini hakim kılmanın önüne kim çıkıp tek bir aksi söz söylese ya "terörist" yaftası ile yargılanıyor ya da yıllarca bir iddianame bile olmadan cezaevinde kendini buluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hiçe sayarak, Ülkeyi Adalet ölçeğinde asırlarca geriye götürerek çağdaş hukuk ilkelerinden yoksun, liyakat ve hakkaniyetten uzak uygulamaların yasal alt yapısını oluşturuyor.

Siyasi iktidarın kamu kaynaklarını emekçinin toplumun ihtiyacını karşılamaya dönük olarak kullanması için biz emekçiler taleplerimizi örgütlü demokratik bir mücadele ile güçlü bir şekilde haykırıp savunduğumuz değerler ışığında; savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı laikliği, ayrımcılığa karşı eşitliği, haksızlığa karşı adaleti, şovenizme karşı kardeşliği, yoksulluğa karşı insanca bir yaşam mücadelemizi 1 Mayıs'ta da yükselteceğiz!

YAŞASIN 1 MAYIS BİJÎ GÜLAN

www.bes.org.tr

[@BES_Gnl_Mrk](https://www.facebook.com/BES_Gnl_Mrk)

[BesGenelMerkezi](https://www.facebook.com/BesGenelMerkezi)

[besgnlmrk](https://www.instagram.com/besgnlmrk)

BES Büro Emekçileri Sendikası - Özel Sayı: 215- 21 Nisan 2021

Sahibi Sendika Adına: Bahadır BERDİCİOĞLU (Genel Başkan)

Yazı İşleri Müdürü: Hasan ŞAHİN (Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri)

Yayın Türü: Yaygın Süreli - Yayın Aralığı: Aylık

Yönetim Yeri: Mithatpaşa Cad. No:56/5-6 Kızılay-ANKARA - Tel: 0312 425 63 79

Baskı: Hermes Ofset Ltd.Şti . Tel: 0 312 384 34 32 - Büyük Sanayi 1. Cad. No:105 İskitler-ANKARA

